

Welkom in de stad van de Tiense Kwèekers, gelegen op de grens van Vlaams-Brabant met Limburg en Wallonië

Tienen is de grootste stad van het Hageland, centraal gelegen en goed bereikbaar. Wie er even tussenuit wil, weg van de drukte van de kust, de bekende kunststeden of de trekpleisters van de Ardennen, komt in Tienen prima tot rust! De Tienenaars heten alle toeristen, groepen, fietsers, wandelaars en levensgenieters van harte welkom!



Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter en deel jouw momenten in Tienen met #thuisintienen



Toeristisch infopunt

Grote Markt 6
3300 Tienen
tel 016 80 57 38
toerisme@tienen.be
www.toerisme.tienen.be

Het oorlogsleven herbeleven in Sint-Margriete-Houtem en Oplinter

7,7 KM

📍 Sint-Margriete-Houtem, Oplinter

📍 Vertrek- en eindpunt: Sint-Margaretakerk, Houtemstraat, Sint-Margriete-Houtem

➡ Het parcours van de wandeling loopt zowel over onverharde als verharde wegen.

📌 Sint-Margriete-Houtem zal voor eeuwig verbonden blijven met de gruwel van de Grote Oorlog. Op 18 augustus 1914 werd hier, net als in Oplinter en Grimde, een verbeten strijd geleverd. Tijdens de wandeling verneem je alles over de gebeurtenissen van toen, maar ook over de bezienswaardigheden onderweg.

Deze wandeling biedt je de mogelijkheid om dit uitzonderlijk gebeuren anno 1914 én anno 2014 te herbeleven aan de hand van de opnames van de taferelen en de epiloog van de theaterwandeling 'Het oorlogsleven herbeleven'.



Stilte wandeling

4,4 KM

📍 Grimde

📍 Vertrek- en eindpunt: Sint-Petrus en Pauluskerk, Kerkstraat/Aandorenstraat, Grimde

➡ Het parcours van de wandeling loopt door straten en langs fiets- en wandelpaden. Een stukje van het parcours is onverhard, net zoals de parkwegen in het archeologisch park 'De drie tumuli'.

📌 Eens liep een secundaire Romeinse weg, een aftakking van de Via Belgica, door Grimde. De drie grafheuvels voor Marcus Probius Burrus zijn hier de getuigen van. Mannelijke lepralijders werden destijds verbannen naar de leprozerie van Sinte Moor. Later kwam er ook de Mariaverering bij.

De Tiense Suikerraffinaderij bouwde in Grimde woningen en de citroenzuurfabriek Citrique Belge vestigde er zijn bedrijfsgebouwen.

De Necropolis is een unieke begraafplaats uit WO1 in de voormalige Sint-Pieterskerk. Grimde is een Tiense wijk met een lange en woelige geschiedenis. En toch kan het er heel stil zijn ...



Wandelen in Oplinter | Sint-Margriete-Houtem | Hakendover | Grimde | Goetsenhoven | Bost



Happy Hageland audiogids

Met je eigen digitale gids op stap door Tienen

Installeer de gratis Happy Hageland app en start één van de boeiende beleefroutes

Op jouw smartphone, op je eigen tempo!

Beschikbaar voor Android & iOS

Ontdek alle audiogidsen in Tienen & het Hageland

Heb je de Happy Hageland app al?

Scan de QR code van de wandeling naar keuze en start de audiotour!

Of volg deze stappen:

- 1 Ga naar de Play Store of App Store & installeer de gratis Happy Hageland app
- 2 Klik in de app op het icoontje
- 3 Kies je favoriete wandeling & geniet!

TIP Om data te besparen, download de wandeling (die blijft dan drie dagen beschikbaar). Zo kan je ze ook offline gebruiken.



Liever digitaal?

Download de app, volg de wandelroute en ontdek via de QR-codes op deze kaart het volledige verhaal.



Dit project werd mede mogelijk gemaakt door cofinanciering uit Provincie Vlaams-Brabant.





Merodewandeling

7 KM

Goetsenhoven

Vertrek- en eindpunt: voormalig kasteel van de 'Heren van Goetsenhoven' - nu WZC Huize Nazareth, Goetsenhovenplein 22, Goetsenhoven

Het parcours van de wandeling loopt zowel over onverharde als verharde wegen.

Vanaf de 16de eeuw resideerde de adellijke familie de Merode in Goetsenhoven. Hun wapenschild prijkt nog steeds boven de inrijpoort van het kasteel, dat vandaag onderdak biedt aan het WZC Huize Nazareth. De Sint-Lauretiuskerk werd in 1940 gebombardeerd en was pas twaalf jaar later volledig hersteld. De gekasseide Motstraat, Konijnenberg en Druivenweg leiden je naar het kasteel van Ast, dat niet toegankelijk is voor bezoekers.

Voorbij 't Paenhuys ben je op een boogschuit van de provincie Waals-Brabant. Eens terug in de dorpskern trekken 18de-eeuwse hoeves in de Mysteriestraat en op het Goetsenhovenplein de aandacht.



V.u.: Wim Bergé | schepen van vrije tijd | p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

Patents and trademarks
Vieille-Garde
www.zcard.be
No. 13289450

Bedevaarderswandeling

8,2 KM

Hakendover

Vertrek- en eindpunt: kerk van de Goddelijke Zaligmaker, Processieweg, Hakendover

Het parcours van de wandeling loopt over verharde en verkavelingswegen, met hier en daar een stukje onverharde weg.

De legende van de bouw van de Kerk van de Goddelijke Zaligmaker werd begin 15de eeuw uitgebeeld in een retabel. De Sint-Salvatorbron is niet veraf. Voorbij het 'kasteel van Hakendover', nu Campus Ten Haghedorne van de stichting M.M. Delacroix, kom je langs drie vierkantshoeves. Deze hoeves zijn privé en dus niet toegankelijk.

Onderweg zie je, verscholen in het groen, de Baanskapel van Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstand. De Wangestraat loopt over het tracé van de secundaire Romeinse weg, een aftakking van de Via Belgica vanuit Tongeren. Op de Hooibout heb je een mooi uitzicht over de dorpskern van Hakendover.



Ast tot Bostwandeling

13 KM

Bost, Goetsenhoven, Grimde

Vertrek- en eindpunt: ruïne van de voormalige Begijnhofkerk, Bostsestraat, Tienen

Het parcours van de wandeling loopt door straten en verkavelingswegen.

Vanaf de ruïne van de Begijnhofkerk wandel je via Bost naar Ast, bij Goetsenhoven. Het 19de-eeuws kasteel is echter privé en niet toegankelijk voor bezoekers.

Terug in Bost kan je een glimp opvangen van de voormalige Elementaire Vliegsschool van Goetsenhoven, waar koning Filip destijds zijn opleiding tot piloot kreeg. Tijdens deze wandeling kom je ook voorbij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen. Op de Sint-Truidensesteenweg zie je het citroenzuurbedrijf Citrique Belge en wat verder zijn er drie tumuli, het grafmonument voor Marcus Probius Burrus. In de schaduw van de Tiense Suikerraffinaderij keer je terug naar de ruïne van de Begijnhofkerk.

